

# Het Kerstongelukje

Kerstverhaal over een God die de zin van het leven niet meer ziet en daarom besluit kerst af te lasten. Het enige probleem is dat Jozef en Maria al op weg zijn naar Bethlehem.

## **Rollen:**

Jozef

Maria

God

Samael

Michael

Gabriel

Engelenkoor

Hotelier

**Regie** Ruud van Bree

**Tekst** Tom Dijkstra

# Scène 1

=Jozef en Maria, Maria is druk bezig om een tas in te pakken=

**Maria**

Moet ik ook een galajurk meenemen denk je?

**Jozef**

Ik weet niet of dat nodig is hoor

**Maria**

Ik heb gehoord dat we bezoek gaan krijgen van koningen

**Jozef**

Dan hoeft er toch nog niet meteen een gala te zijn?

**Maria**

Nee maar er was in ieder geval wél een engelenconcert begreep ik. Ik neem hem voor de zekerheid maar mee denk ik. Neem jij je pak ook mee dan?

**Jozef**

Dat past toch allemaal niet!

**Maria**

Jawel jawel doe nu maar. Ik heb er zo'n zin in Jozef! *=jozef haalt zuchtend z'n pak=*

**Jozef**

Ja dat snap ik. Jij hoeft niet te rijden.

**Maria**

Ach niet zo mopperen Jozef. De laatste keer dat we met z'n tweetjes weg kunnen voor je vader wordt.

**Jozef**

Hmm t is anders niet mijn kind

**Maria**

Begin je nu weer? Ik heb het je helder uitgelegd, er kwam een engel langs, die vertelde dat ik zwanger zou worden van God en dat ik in een stal in Bethlehem zou bevallen terwijl we op weg waren naar de volkstelling.

**Jozef**

Ja het verhaal is duidelijk! Ik vind het alleen heel frappant dat die god van jou zomaar op het midden van een doordeweekse werkdag mijn vrouw zwanger heeft gekregen en dat ik die engelen niet heb gezien.

**Maria**

Jozef we gaan deze discussie niet nog een keer hebben! Ik ben zwanger en al die stress is heel slecht voor de baby!

**Jozef**

Ja verstop je daar maar weer achter.

**Maria**

Pas op jongen! Jij hoeft straks niet in het midden van een afgelegen stal een mens uit je ingewanden te persen

**Jozef**

Nee maar ik wil wél graag vertrekken, anders staan we straks in de file en moet je halverwege Bethlehem al bevallen.

**Maria**

Ja, ja, ik ben bijna klaar. Nog vijf minuutjes

**Jozef**

Dat zei je een kwartier geleden ook al!

**Maria**

Wat vind je mooier, mijn roze of mijn blauwe galajurk

**Jozef**

Ik vind je mooi zoals je bent schat.

**Maria**

Jozef het is een serieuze vraag! Als ik straks een kind met jou moet opvoeden dan wil ik graag dat je me serieus neemt ok?

**Jozef**

Goed, Blauw. Kunnen we dan nu gaan?

**Maria**

Hmm ik denk dat ik toch voor de roze ga. Ik ga nog even naar de wc. Misschien kun je de koffers vast inladen? =*Maria af*=

**Jozef**

Pffrt dan denk je dat ze erg zijn als ze ongesteld zijn... moesten ze dat eens negen maanden niet zijn! wordt het alleen maar erger. =*jozef loopt met koffers van het toneel*=

## Scène 2

=Engelen op=

**Michael**

Hoezo kan het niet doorgaan dan?

**Samael**

Nou hij is ziek.

**Michael**

Hoe bedoel je ziek?

**Samael**

Nou, God is niet lekker.

**Michael**

Hoe kan God "niet lekker" zijn? Hij is een geestelijke verschijning, heeft niet eens een lichaam, laat staan dat dat niet kan functioneren.

**Samael**

Ja nou dat is het 'm nou precies. Hij is geestesziek.

**Michael**

Geestesziek.

Wat heeft ie dan?

**Samael**

Een soort... identiteitscrisis.

**Michael**

Nou dat heb ik nog nooit eerder gehoord. De Heerser van het Universum, de Alfa en Omega heeft een identiteitscrisis.

**Samael**

Sterker nog; God is op dit moment de zin van het leven even kwijt.

**Michael**

En daarom wil hij kerst afzeggen?

**Samael**

Juist.

**Michael**

Kerst. Het... midwinterfeest.

**Samael**

Jep

**Michael**

Het feest dat er is om mensen uit hun winterdipje te halen.

**Samael**

Dat feest.

**Michael**

Een dipje waar god nu misschien zelf ook een beetje last van heeft.

**Samael**

Ja het is dat, of een midlife crisis.

**Michael**

En wij mogen dat feest afzeggen.

**Samael**

Precies.

**Michael**

En hoe hadden we in gedachte dat te doen?

**Samael**

Geen idee.

**Michael**

Nou dat is dan fraai.

**Samael**

Nee.

**Michael**

En het is geen idee om eerst nog eens even met God te praten?

**Samael** =denkt=

Dat is wel een idee ja

=Samael en Michael af=

## Scène 3

*=Jozef op=*

**Jozef**

Ben je al klaar?

**Maria** *=komt op met bijv krulspelden in=*

Bijna!

**Jozef**

Ik sta al een half uur te wachten!

**Maria**

Ja ik ben er bijna zeg ik toch!

**Jozef**

Waar ben je dan mee bezig?

**Maria**

Ik had me toch bedacht en wilde mijn blauwe galajurk meenemen naar Bethlehem, maar dan moest ik nog even mijn make up bijwerken anders matchte het niet. Maar ik had met m'n oude make-up al foto's op instagram en facebook gezet dus die moet ik nu ook nog even bijwerken en toen zag ik toevallig nog een leuk topic op twitter waar ik gewoon even over mee móést tweeten maar ik ben nu echt bijna klaar hoor *=nog bezig met make-up=*

**Jozef**

Schiet nu gewoon op.

**Maria**

Jozef stel je niet zo aan ik doe er maar een paar minuten langer over! Zitten de koffers al in de auto?

**Jozef**

Al een uur.

**Maria**

Mooi.

He Jozef

**Jozef**

wat

**Maria**

Je staat ervoor

**Jozef**

Waarvoor

**Maria**

De spiegel

**Jozef**

Oh

**Maria**

He jozef

**Jozef**

Ja

**Maria**

Ik lust eigenlijk wel wat

**Jozef**

Wat dan

**Maria**

Ja geen idee. Augurk of zo

**Jozef**

Aha.

**Maria**

Zou jij die willen halen?

**Jozef**

Hmm =gaat weg om een augurk te halen=

**Maria**

He jozef

**Jozef**

Ja

**Maria**

Kun je me die eyeliner aangeven?

=jozef pakt eyeliner=

je staat ervoor!!

**Jozef**

Jajajaja

**Maria**

He jozef

**Jozef**

Ja

**Maria**

Wanneer zijn we eigenlijk in Bethlehem?

**Jozef**

Rond een uur of twaalf morgenavond

**Maria**

Goh. Laat zeg.

**Jozef**

Ja dus daarom wilde ik nu eigenl...

**Maria**

He jozef

**Jozef**

Jahaa

**Maria**

Waarom trouwen wij eigenlijk niet?

**Jozef**

Pardon?

**Maria**

Waarom we niet trouwen

**Jozef**

Daar hebben we toch geen geld voor

**Maria**

Op woensdag kan het gratis

**Jozef**

Ik heb je vader ook nog niet om jou hand gevraagd.

**Maria**

Mijn hand?

**Jozef**

Ja

**Maria**

Dat is toch ouderwets

**Jozef**

Ja maar jouw ouders zijn toch ouderwets. Ik bedoel, ze zijn toch ook voor eh... onthouding... voor het huwelijk

**Maria**

Denk je echt dat die dat niet vermoeden?

**Jozef**

Nee joh die denken echt dat je een heilig boontje bent.

**Maria**

Hmm. Maar zou je dat willen? Trouwen?

**Jozef**

Jawel

**Maria**

Leuk.

**Jozef**

Nou, zou je me misschien nog even willen helpen om m'n andere koffer naar de auto te tillen?

*=jozef en maria af=*



## Scène 4

*=Bij God=*

**God**

Ik weet het niet. Ik voel me bweeh

**Samael** *=troostend=*

En kun je daar woorden aan geven

**God**

Nee.

**Samael**

Kun je het ook niet proberen?

**God**

Nee.

**Samael**

Doe het toch eens

**God**

Ik voel me... alsof ik iets mis. Alsof mijn leven geen zin heeft. Ik voel me... leeg ofzo

**Samael**

En waar komt die leegte vandaan?

**God**

Ik heb het gevoel dat ik iets mis in mijn leven.

**Samael**

Wat mis je dan?

**God**

Een doel. Een vrouw, een hobby of huisdier. Het lijkt wel of ik leef om te werken.

**Samael**

En haal je geen voldoening uit je werk?

**God**

Nee *=barst in huilen uit=*

**Samael**

En waarom niet?

**God**

Omdat het altijd maar hetzelfde is. Mensen bidden dat ze geen liefde hebben, dat ze de loterij willen winnen, dat het oorlog is, dat ze hun oma missen en niemand die ooit maar eens denkt aan mij, aan wat God nodig heeft. Alsof het allemaal maar zo makkelijk is om de aarde te laten draaien en de juiste mensen de juiste levenslessen te geven maar nee hoor niemand die zich daar ooit eens iets van aantrekt. Mensen hebben geen idealen meer! Heb jij nog idealen?

**Samael**

Ik hoor je, ik begrijp wat je bedoelt, maar God, even als vrienden onder elkaar he. Stel je niet zo aan!

**God**

Is het nou zo moeilijk om eens een keer een beetje begrip te krijgen van iemand hier?

**Samael**

Begrip? Stel je niet zo aan

**God**

Pfff aanstellen. Het is een zware baan hoor!

**Samael**

Wat wil je dat ik doe dan?

**God**

Kerst aflasten!

**Samael**

Wat? Hoe?

**God**

Zorgen dat het niet gebeurt!

**Samael**

Maar, nee, maar... Oke oke oke... Stel je nou voor dat we dat doen. Kerst aflasten. Wat dan?

**God**

Dan ga ik er even lekker tussenuit.

**Samael**

Maar dat zou toch ook kunnen terwijl kerst wel gewoon doorgaat?

**God**

Ik heb geen zin in een discussie Samael! Het is hoogst tijd dat jij je plek eens kent in deze hemel. Kerst gaat niet door en daarmee basta!

**Samael**

Juist. Nou god, ik kan niets beloven maar ik zal kijken wat ik kan doen. Maar ik moet je waarschuwen dat dit soort fratsen niet goed is voor je geloofwaardigheid!

**God**

Ach geloofwaardigheid! Wie gelooft er nou nog in God!

**Samael**

Onze vader, die nu nog in de hemelen zijt, is het misschien lekker om er in de tussentijd eens tussenuit te gaan? Een wandelingetje maken, uitslapen, dat soort dingen.

**God**

Ja misschien is dat maar het beste. Ik zou wel weer eens naar het theater willen.

**Samael**

Nou zoiets bedoel ik. Dan zorg ik er wel voor dat kerst niet doorgaat.

**God**

Oh Samael je bent echt een engel weet je dat.

**Samael**

Ja.

*=god gaat in het publiek zitten=*

**God**

Goed, dan ga ik hier even zitten. Pardon. Ho, sorry. Zou U misschien even willen staan dan kan ik erlangs. Ja sorry. Zo. Hehe, pardon, waar gaat de voorstelling over? Of heb ik nog niks gemist? Nee? Gelukkig.

**Samael**

Ja kan ik verder?

**God**

Ja hoor ik zit!

**Samael**

Goed. Pfff

*=pakt telefoon, draait nummer=*

Michael? Ja, of je even kunt komen. Nee. Nee het is niet gelukt. Nee dat weet ik ook niet.

Ja dat wilde ik juist met je overleggen. Maar kunnen we dat gewoon face-to-face doen?

Nee maar er zit publiek bij, anders snappen ze het verhaal niet. Ja. Ja is goed. Zie ik je zo!

*= Samael wacht absurd lang, Michael op=*

**Samael**

Ah daar ben je

**Michael**

Ja. Hoi. Goed, eh waar is...

**Samael**

Die is in het publiek gaan zitten

**Michael**

Oej...

**Samael**

Ja

**Michael**

En nu moeten wij

**Samael**

Ja

**Michael**

Ok.

En nu?

**Samael**

Kerst moet geannuleerd worden

**Michael**

Nog steeds?

**Samael**

Ja dat wil God. Dus: Plan de campagne

**Michael**

Plan de campagne; de kerstman afbellen

**Samael**

Doe niet zo onzinnig. Ehm... de kerken opbellen en zeggen dat t niet doorgaat?

**Michael**

Lijkt me ook niet haalbaar. Alle kerstbomen verbranden?

**Samael**

De geboorte van Jezus tegenhouden?

**Michael**

Hoe dan? Abortus?

**Samael**

Nee inderdaad dat gaat niet, Maria zit ruim op 39 weken.

Al zou 't wel goed voor het debat zijn, over abortus bestaat binnen de kerk nogal wat onenigheid.

**Samael**

Ja maar op dit moment zou dat gelijk staan aan moord. En we kunnen moeilijk de zoon van God vermoorden.

**Michael**

Wie weet er eigenlijk dat het de zoon van god is?

**Samael**

Maria en misschien Jozef zelf. Oh en een paar koningen krijgen nog een vaag voorteken maar dat kunnen we op zich makkelijk voor zijn.

**Michael**

Nou dan is dat het! We zeggen gewoon dat de profetie een vergissing is geweest! Dan hoeven we alleen maar die Jozef en Maria op te sporen!

**Samael**

Dat is eigenlijk nog best een goed idee weet je! Maar dan moeten we nu weg, anders zijn we te laat!

=engelen af=

## Scène 5

*=Jozef en Maria tillen net de laatste koffer in de auto. Daarna stappen ze in en rijden weg. Bij gebrek aan een kartonnen auto eventueel opkomen met een deur, daaruit komen lopen en de volgende dialoog=*

**Jozef**

Oké, wat de F is dit nou? We komen op met een deur, lopen er doorheen en gaan dan weer af.

**Maria**

Ja dat ziet er stom uit he. Maar ik zal het even uitleggen, dat is voor het publiek om duidelijk te maken hoe het verhaal verder gaat. Ik kom op met onze voordeur, ze zien dat we eindelijk zijn vertrokken naar Bethlehem. Dan lopen we weg met een koffer en zijn de Engelen net te laat om het kerstfeest tegen te houden. Dat heet een plotfunctie.

**Jozef**

Moeten we dan nog iets zeggen om duidelijk te maken dat we naar Bethlehem gaan?

**Maria**

Ja dat is dan wel handig.

**Jozef**

Goed dan: Op naar Bethlehem!

*=Jozef en Maria af, Engelen=*

**Michael**

Goh zeg ik hoop niet dat we te laat zijn!

*=engelen bellen aan=*

...

*=engelen bellen nogmaals aan=*

...

**Michael**

Duurt wel lang!

**Samael**

Ze zijn al weg oen

**Michael**

Fuuuuuck waarheen?

**Samael**

Ja die stal ergens... Wie heeft die blijde boodschap toen gebracht?

**Michael**

Eeeh die stagiaire.... Gabriel

**Samael**

Echt? Dat is mazzel hebben! Dan gaan wij even met Gabriel praten!

*=Samael en Michael af=*

## Scène 6

*=Gabriel komt aan de andere kant op met een dirigentstokje=*

### **Gabriel**

Welkom bij de eerste repetitie van het engelenkoor!

*=koor komt op=*

Lieve Engeltjes. Voor we beginnen met zingen moeten eerst even de stemmetjes verdelen. Ik ga gewoon de lijst af ok? Ambriel, jij eerst. Ja kun je een stukje voorzingen?

*=Ambriel zingt voor=*

heel mooi. Eeh dat is hoog dus dan ben je een... eeh.... Goh hoe heet dat nou ook alweer...

### **Ambriel**

Sopraan?

### **Gabriel**

Ja sopraan! Ga daar maar staan, sopraan! De volgende is Daniël. Zingt u maar!

*=Daniel zingt voor=*

Prachtig! Dat is ook hoog maar dan voor mannen dus ga daar maar staan! Eremiel.

*=Eremiel zingt=*

Goed zo! Die hoek alstublieft. Hesediel!

*=Hesediel zingt=*

een alt! Naast Eremiel alsjeblieft! Jophiel!

*=Jophiel zingt=*

Weer een hoge! Ga maar bij de rest van de eeeeeeh

### **Alle andere engelen**

Sopranen!

### **Gabriel**

Ja, sopranen, precies ja. Goed, de volgende engel is... Lucifer. Komt u maar! Hop hop.

*=Lucifer begint een heavy metal nummer te grunten. Net op dat moment komen Samael en Michael binnen=*

### **Michael**

Klinkt goed Gaby!

**Gabriel** *=geschrokken=*

Oh hallo, Michael! Je liet me schrikken! Vind je 't mooi ja? Dankjewel! Welkom trouwens, hallo. Gabriel *=stelt zich voor aan Samael=*. Ik was net bezig met de eerste repetities.

### **Michael**

Dus je bent nog niet zo ver?

### **Gabriel**

Nee, nee, dit is pas de eerste repetitie

### **Michael**

Dat komt heel goed uit!

### **Gabriel**

Hoe bedoel je?

### **Samael**

We hebben namelijk een ander klusje voor je.

### **Michael**

Veeeeeel belangrijker dan je koortje

### **Samael**

Gewichtiger

### **Michael**

Verantwoordelijker

**Samael**

Gevaarlijker

**Gabriel**

Maar het koor dan? Ik kan ze toch niet zomaar achterlaten? Dit zijn de kerstengelen van de toekomst!

**Samael**

Ach de toekomst! Wie dan leeft, die dan zorgt. Van hogerhand is het besluit gevallen om kerst dit jaar te annuleren.

**Michael**

Alleen daarvoor moet nog iets gedaan worden dat alleen de allerbeste engelen zouden kunnen doen.

**Gabriel**

En toen dachten jullie aan mij?

**Michael**

Ja. We hebben je nodig om Josef en Maria te vinden.

**God** =vanuit het publiek=

Jeemig de Peemig heej wat is dit saai!

**Samael**

...

Pardon?

**God**

Wat een retesaai Kerststuk.

**Samael**

Maar we moeten toch zorgen dat Gabriel achter Jozef en Maria...

**God**

Maakt me niet uit. Het is één lange dialoog. Verbale Diarree. Woordstront. Dialogenshit. Uitgesproken koeienpoep. Tergend saai. Er moet eens iets gebeuren, actie! Jerry! Jerry! Jerry! Jerry!

**Samael**

Ik denk niet dat mensen referenties naar de Jerry Springer Show nog zullen begrijpen, God.

**God**

Hoezo?

**Samael**

Omdat die al vijftien jaar niet meer op TV is!

**God**

Nou en! Zorg eens voor wat spanning

=Michael fluistert iets bij Samael in het oor=

**Samael**

Houd U van slapstick?

**God**

Ja prima

**Samael**

Goed. Gabriel, jij moet Joseph en Maria achtervolgen om ze tegen te houden om naar Bethlehem te gaan.

=koor, Samael en Michael af=

## Scène 7

=Stomme Film muziek en Jozef en Maria die met koffers snel het toneel oversteken. Gabriel heeft eerst nog niet door wat er van hem gevraagd wordt maar gaat vervolgens achter Jozef en Maria aan=

=Jozef en Maria op met wegenkaart, zoeken de weg, lopen weer af op plek waar ze opkwamen=

=Gabriel komt op vanaf dezelfde kant als Jozef en Maria, kijkt rond en gaat aan de andere kant weer af=

=Jozef en Maria op met wegenkaart voor het gezicht, tegelijkertijd Gabriel op vanaf de andere kant, steken podium over zonder elkaar te zien=

=Jozef en Maria weer op met wegenkaart, Gabriel van de andere kant, lopen tegen elkaar aan. Gabriel biedt excuses aan, maken het goed, Jozef en Maria af. Dan realiseert Gabriel zich dat dat Jozef en Maria waren, loopt hij erachteraan=

=Hotelier op met deur waarop staat "Hotel". Jozef en Maria komen bij Hotelier staan en mimen dat ze een kamer voor twee willen. Hotelier maakt duidelijk dat die er niet zijn, wel kamer voor één. Jozef en Maria kijken elkaar aan, besluiten dat ze dat niet willen en verder zoeken, gaan weer af. Gabriel komt bij Hotelier, neemt de kamer voor één en loopt naar binnen. Jozef en Maria komen weer op (omdat er geen andere hotels vrij zijn) maar de hotelier heeft de kamer voor één nu ook vergeven dus Jozef en Maria gaan weer verder. Dan komt Gabriel zoekend naar buiten, loopt aan de andere kant af dan Jozef en Maria. Hotelier draait bord "hotel" om zodat er op de achterkant "stal" staat en doet een schapenmasker en pak aan. Jozef en Maria komen aan en Maria mimet dat ze weeën krijgt. Jozef wind zich op, loopt af en komt terug met een baal hooi waarop Maria plaatsneemt.=

**Gabriel** =buiten adem buiten de stal=

Fuck. Psst, Samael! Michael!

=Samael en Michael op=

**Samael**

Ja?

**Gabriel**

Ik ben te laat! Ze zijn al in Bethlehem

**Michael**

Shit!

**Samael**

Maar je hebt ze dus gevonden?

**Gabriel**

Ja.

**Michael**

Nou dan! Ga erop af

**Gabriel**

Erop af? En dan?

**Samael**

Vertellen dat ze geen kind meer krijgt!

**Gabriel**

Vertellen dat ze geen kind meer krijgt?

=*Michael duwt Gabriel de stal in waar Maria ondertussen in pershouding ligt*=

**Gabriel**

Hallo eh

**Jozef**

Hallo

**Gabriel**

Zeg, mag ik vragen wat dit te betekenen heeft?

**Maria**

Ik ben aan het bevallen.

**Gabriel**

Ah kijk, daar wilde ik het net over hebben. U krijgt geen kind.

**Jozef**

Pardon?!

**Gabriel**

Ik kwam hier met de boodschap van God, dat u geen kind krijgt. Niks noppes nada, geen ouderschap, geen kinderbijslag noch alimentatie vanuit de kerk, geen beschuit met muisjes, kraamhulp, papadag en of geboorteakte. Kortom de ooievaar blijft thuis.

**Maria**

En wat is dit dan? Het resultaat van negen maanden niet schijten?

**Gabriel**

Waar heeft u het over?

**Maria**

Mijn dikke buik

**Gabriel**

Te veel gegeten vermoed ik

**Maria** =*kreunend*=

En mijn weeën dan?

**Gabriel**

Buikkrampen denk ik. U heeft natuurlijk een stuk gereisd, eet hier ander voedsel, ander leefpatroon, dat heeft zo z'n weerstand op het lichaam

**Jozef** =*dreigend op Gabriel af*=

Luister vriend, ik weet niet wie of wat je bent, en wat je hier te zoeken hebt met je tinkel-teefjesvleugels maar houd op met je flauwe grappen. Mijn vrouw is aan het bevallen omdat ze zwanger is; dat kind is onderweg.

**Gabriel**

Nee, ik ben zojuist geïnformeerd dat je vrouw geen kind krijgt, dus kan ze ook niet aan het bevallen zijn.

**Jozef**

Jawel!

**Gabriel**

Nee hoor, dat is van hogerhand besloten

**Jozef**

Door wie dan?

**Gabriel**

Oh ja wat slordig van me. Aangenaam, ik ben Gabriel, een van God's engelen en ik heb de opdracht om te vertellen dat Maria geen kind krijgt. Vandaar

**Jozef**

Nou dan zijn jullie daar mooi te laat mee, want het schijnt zo te



**Maria**

Jozef het hoofdje!!

**Jozef**

Wat? Nou kijk dat bedoel ik. Het hoofdje komt er al uit dus of je ons nu alleen zou willen laten.

**Gabriel**

Oh dat is niks. Gaat zo wel weg.

**Jozef**

Mijn vrouw is aan het bevallen, dus of jij weg wilt gaan!

*=Gabriel loopt af, gefluister uit de coulisse. Ondertussen bevalt Maria=*

*=Samael loopt naar God in het publiek=*

**Samael***=fluisterend=*

Maria is al aan het bevallen

**God**

Ja dat kan ik toch zien

**Samael**

Ja natuurlijk. Moeten we zeggen dat het niet de Messias is?

**Michael** *=komt ook naar God en Samael toe=*

Slecht nieuws! Slecht nieuws!

**Samael**

Wat nou weer?

**Michael**

Die koningen zijn niet afgebeld! Ze zijn al onderweg.

**God**

Oh nee he... Dit is echt de laatste keer dat ik iemand zwanger maak...

**Samael**

Ja ja. Dat zei je in de tijd van de Grieken ook al.

**God**

Grappig. Heel grappig. Die koningen, daar verzinnen we later wel iets op, laat eerst die Gabriel maar zeggen dat er een vergissing is gebeurt en dat het kindje niet de Messias is.

*=Samael terug naar de coulisse, Gabriel weer op=*

**Gabriel**

Het spijt me voor de verwarring meneer, maar ik ben erachter wat de fout is

**Jozef**

Fout?

**Gabriel**

Ja wat er mis is gegaan

**Jozef**

Dat jij een imbeciel bent?

**Gabriel**

Hahaha ja ik kan me voorstellen dat het zo is overgekomen maar nee hoor dat is het niet!

**Jozef**

Aha. Nou zeg op, ik kan niet wachten.

**Gabriel**

Het zit zo: uw zoon is niet de Messias.

**Jozef**

Hoe bedoel je.

**Gabriel**

Dit kind is niet het kind van god.

**Jozef**

Ik wist het! Maria, wij moeten een hartig woordje spreken!

**Maria**

Nee nee nee ik zweer het! Eerder vertelde hij dat het juist Gods kind zou zijn

**Jozef**

Ken jij die gast?

**Maria**

Ja! Dat is die engel die mij zwanger maakte

**Jozef**

Oh! Dat is een verrassende plotwending!

**Maria**

Nee hij vertelde het alleen! Ik zou zwanger zijn van God!

**Jozef**

Daar is hij dan net op teruggekomen

**Maria**

Hoe bedoel je

**Jozef**

Dit kind is niet van God zegt ie net

**Maria**

Van wie dan? Is het van jou?

**Jozef**

Dat wilde ik net aan jou vragen, ik dacht dat wij het veilig deden!

**Gabriel**

Ik merk dat er een aantal dingen onduidelijk zijn!

**Jozef**

Dat kun je wel stellen! Heb jij mijn vriendin bezwangerd?

**Gabriel**

Nee natuurlijk niet!

**Jozef**

Hoezo natuurlijk niet?

**Gabriel**

Ja of trouwens misschien ook wel, het is in ieder geval niet van God, zegt ie

**Jozef**

God God God God God! Iedereen heeft het over die God, maar waar is die dan? Ik vind hem nogal laf! Eerst hoor ik dat hij mijn vrouw zwanger heeft gemaakt, nu wordt dat weer ontkend en ondertussen moet ik maar voor waar aannemen dat hij bestaat! Niemand hier heeft hem ooit gezien

**Gabriel**

Meneer Jozef, u vat dit allemaal totaal verkeerd op. Ik wil alleen maar zeggen dat dit kind niet het beloofde kind van God is

**Jozef**

En het is ook niet mijn kind?

**Gabriel**

Voor zover ik weet niet.

**Jozef**

Maar van wie dan?

**Gabriel**

Ja dat weet ik ook niet! Dat zou je aan Maria moeten vragen!

**Maria**

Aan mij?! Eerst wordt mij verteld dat ik zwanger ben van God en krijg ik zo'n toeter van een buik die totaal niet goed is voor mijn figuur, Jozef boos omdat het niet van hem is, dan ben ik ineens niet meer zwanger maar moet ik wel bevallen en nu wordt me doodleuk verteld dat ik ook niet zwanger was. Tenminste, niet van God maar Jozef was er niet toen die magische onbevleete ontvangenis plaatsvond, dus het zou kunnen dat het van Jozef is maar, god, ja, zwangerschapsbrein!! Ik weet het ook niet meer hoor dus misschien, heel misschien kun je je voorstellen dat ik ook wel wat duidelijkheid omtrent de situatie willen hebben

**Hotelier die verkleed is als schaap**

mensen wat een geschreeuw zeg! Als je er niet uit komt, doe dan gewoon een DNA test of laat mn stal alleen want ik krijg aardig last van mn knieën van dat doen alsof ik een schaap ben.

**Maria**

dat is best een goed idee

**Jozef**

Ja! Ik wil een DNA test!

**Maria**

Haal die God op

**Gabriel**

Mensen zo gaat dat niet!

**Maria**

Hoezo? Ik wil weten hoe de zaken ervoor staan

**Jozef**

Ja! Ik eis die God hier!

**Gabriel**

Ja maar God is een geestesverschijning!

**Jozef**

Dat zullen we nog wel eens zien!

**Maria**

En geesten kunnen mij zwanger maken?

**Jozef**

Ik begin mij af te vragen of die God van jou wel bestaat

**Gabriel**

Nee maar je kunt toch geen DNA van een geest nemen!

**Jozef**

Of was jij het misschien die mijn vrouw zwanger gemaakt heeft?

**Gabriel**

Nee! Nee! Ik zweer het

**Jozef**

Dat zullen we dan wel eens zien, en anders zullen we jou dan misschien eens tot geestesverschijning degraderen he! Viespeuk!

*=koor komt op=*

**Daniel**

Gabriel! Wanneer mogen we nou dat liedje zingen?

**Gabriel**

Straks jongens, straks! He kom op nou Jozef we kunnen dit toch als volwassenen bespreken

**Eremiel**

Ja we staan hier al uren in de coulisse te wachten!

**Lucifer**

Het is de hele tijd maar wachten wachten wachten

**Jofiel**

Denken we "ja leuk, we gaan meespelen in het kerstspel maar we hebben tot nu toe nog geen regel tekst gehad

**Ambriel**

Allemaal loze beloftes Gabriel!

**Jozef** =stroopt mouwen op en komt dreigend op Gabriel af=

Ook daar al? Ik begin een patroon te herkennen, engeltje

**God**

STOP =god komt het podium op=

**Samael**

Oh god nee he kunnen we nou nooit eens een kerststuk maken zonder een deus ex machina?

**Jozef**

een wat?

**Samael**

Deus ex machina. Dan komt er een hogere macht het toneel op, die lost het conflict op en blaast het verhaaltje uit. Het is tegenwoordig vooral een kenmerk voor luie toneelschrijvers.

**Maria**

Oh ja dat. Ja dat zat vorig jaar ook in het kerststuk ja

**Gabriel**

jup

**God**

Goed. Jozef en Maria

**Jozef**

Ja?

**God**

Dat is niet jou kind, dat is de mijne.

**Gabriel**

maar net zei je nog-

**God**

ja en net liep heel de bende in het honderd. Ik heb Maria zwanger gemaakt en ik heb besloten het kind te erkennen. Vragen?

**Jozef**

Ja nou ik snap niet helemaal waarom daar dan zo geheimzinnig over gedaan moet worden

**God**

Verkeerd antwoord, je hebt geen vragen meer

**Jozef**

maar

**God**

Geen gemaar, je doet gewoon wat ik zeg is dat duidelijk?

**Jozef**

Ja maar ik mag toch wel een vraag stellen

**God**

Nee want ik bepaal nu even hoe het stuk afloopt.

**Jozef**

Nou ja zeg

**God**

Pardon? Ik heb het laatste woord, ik stel voor dat je het daarbij laat. Ben ik duidelijk?

**Jozef**

ja

**God**

Goed. Gefeliciteerd met je kind

Samael en Michael!

**Michael**

Ja god?

**God**

Hoe halen jullie het in je hoofd om een taak die ik jullie geef door een stagiair te laten vervullen?

**Samael** =schoorvoetend=

We hadden het erg druk

**God**

Dus zet je maar een Stagiair in

**Samael**

We dachten dat

**God**

Dat jullie hem wel de schuld in de schoenen konden schuiven als het niet zou lukken?

**Michael**

eh -

**Samael**

nou -

**Michael**

Ja

**God**

Ga jullie schamen! Voor straf Samael, krijg jij vanaf nu de grimste en donkerste taken. Je zult een Engel zijn zowel voor goede als slechte zaken. Ik degradeer je tot aartsengel van de dood.

**Samael**

Wat?

**God**

Ik heb gesproken

**Samael**

Maar heer, wees mij genadig

**God**

Dat ben ik.

Michael?

**Michael**

God het spijt me

**God**

Stop m'n kont te kussen

**Michael**

pardon?

**God**

Jij hebt niets verkeerd gedaan anders dan je eeuwige drang om mensen tevreden te willen stellen

**Michael**

Hoe bedoelt U?

**God**

Ik bedoel dat je een meeloper bent, ik wil het alleen netter verwoorden

**Michael**

aha... Dankuwel denk ik?

**God**

Laat dit niet meer gebeuren.

Nee, nee nee natuurlijk niet!

**God**

Ik zou nu ook kunnen vertellen dat ik je promoveer tot Engel van de liefdadigheid en vriendschap, maar dat kan het publiek ook zelf op wikipedia opzoeken

**Michael**

Dat denk ik ook wel ja

**God**

Hotelier?

**Hotelier verkleed als schaap**

Ja

**God**

ik heb geen idee wat jij toevoegt door als schaap verkleed te gaan

**Hotelier verkleed als schaap**

ik denk zo kan ik ook even op het podium staan

**God**

Dat denken is duidelijk niet aan jou besteed. Dat kun je beter aan een koe overlaten

**Hotelier verkleed als schaap**

hoezo?

**God**

die heeft een groter hoofd dan jij. Ga je omkleden en voeg je bij het koor.

Gabriel?

**Gabriel** =angstig=

Ja

**God**

goed gedaan

**Gabriel**

wat

**God**

goed gedaan

**Gabriel**

maar de hele boel is in het honderd gelopen

**God**

Ja maar dat ligt niet aan jou, dat ligt aan de lastige situatie. Ik vind dat je het prima hebt aangepakt en wil je dan ook graag promoveren tot aartsengel.

**Gabriel**

Dat meent U niet?

**God**

Jazeker wel! Zie het als een kerstbonus

**Gabriel**

Maar mijn koor dan?

**God**

ik stel voor dat je als afsluiting van dit stuk nog even een liedje zingt en dat we dan deze hele verschikking van een kerststuk laten voor wat het is. Goed?

**Gabriel**

Ja natuurlijk!

**God**

Mooi. Maria, jij gaat aan de kribbe zitten, Jozef, jij ernaast, Gabriel en je koor aan de andere kant van het podium en Samael, Michael en ik wieberen. Helder?

**Allen**

Ja

**God**

Fijn. Zalig kerstfeest

=koor komt op en zingt *Gloria in excelsis deo*=